

Dinsdag 24 september 2013 / 17:45 & 20:15

The Act of Killing

Publieksprijs beste documentaire in de sectie panorama op de Berlinale 2013

In 1965 werd Soekarno afgezet en opende het leger onder leiding van Soeharto een klopjacht op echte en vermeende communisten. Met de hulp van paramilitaire bendes en doodseskaders werden naar schatting 1 miljoen mensen vermoord.

Anwar Congo en zijn vrienden vormden zo'n doodseskader. Ze evolueerden van verkopers van bioscoopkaartjes op de zwarte markt, tot leiders van een doodseskader. Zij hielpen het leger bij het vermoorden van honderdduizenden (vermeende) communisten en engageerden zich in het afpersen van etnische Chinezen.

In zijn stad, Medan (Noord-Sumatra), doodde Anwar eigenhandig honderden mensen. Hij wordt vandaag nog vereerd als een van de grondleggers van het rechtse paramilitaire Pemuda Pancasila. De organisatie is zo krachtig dat haar leiders ministers zijn.

Tijdens de drie jaar dat Oppenheimer de lotgevallen van de overlevenden van deze slachtpartij filmde, ontmoette hij Anwar en zijn bende. Hij kwam op het idee Anwar en zijn kompanen te vragen hun gewelddaden na te spelen in een film.

Schokkende documentaire, die tot nadenken stemt

Info

Regie	Joshua Oppenheimer & Christine Cynn
Muziek	Karsten Fundal
Fotografie	Carlos Arango de Montis
Cast	Haji Arif, Syamsul Arifin
Duur	115 min
2013	Denemarken

