

REBELLE (WAR WITCH)

DO 18/04

Regie Kim Nguyen
Scenario Kim Nguyen

Zilveren Beer Berlin 2012 voor Beste Actrice en Oscarnominatie voor Beste Buitenlandse Film 2013, oorlogsdrama

De Canadese regisseur Kim Nguyen baseerde zijn film op een gebeurtenis met twee puberende tweelingbroers die het leven van volwassenen leidden. Ze maakten deel uit van een rebellengroep waarbinnen ze aanbeden werden en als spirituele bakens dienden. Nguyen kon het verhaal niet meer loslaten en begon zich in de wereld van de kindsoldaten te verdiepen. *Rebelle* speelt zich af in en rond Kinshasa. We volgen het levensverhaal en de strijd om te overleven van de twaalfjarige Komona die na een dramatische inval in haar dorp gedwongen wordt om, na de dood van haar ouders, mee te trekken met een groep rebellen die tegen het regeringsleger vechten. Ze krijgt een geweer in haar handen geduwd en vanaf dat ogenblik is het leven en de onschuld van de puber in één klap verwoest. Zo leert ze ook een albinojongen met de bijnaam "Magician" kennen. *Rebelle* is anders dan gelijkaardige films over het onderwerp. Bijgeloof en magie spelen hier een belangrijke rol. De tovenaars van "le grand tigre", de rebellenleider, die zichzelf in trance brengt. Het drinken van "het sap van de magische boom" dat hallucinaties opwekt. Het zijn een paar elementen die het de kinderen makkelijker maken om te doden. Komona ziet dan geesten en dit geeft haar magische krachten om te strijden. Hierdoor krijgt ze in het leger een bijzondere positie. Voortdurend laat Nguyen ons echter zien dat zelfs in die omstandigheden kinderen blijven. Af en toe is er zelfs vriendschap en humor mogelijk. Telkens zijn er momenten van hoop. Kokoma vertelt het verhaal aan haar ongeboren kind om het te laten begrijpen wat haar moeder overkomt. Ze probeert steeds haar menselijkheid te behouden. Nguyen weet emotie en gevoel mee te geven aan alle omstandigheden waarmee het nieuwe leven



17:45
20:15
FilmClub
62

Cast

Rachel Mwanza, Alain Lino
Mic Eli Bastien, e.a.

Camera - Fotografie
Nicolas Borduc

Muziek
Claude La Haye

Canada
2012
90min
Frans, Lingala
35mm
kleur

van Komona doordrongen is. De focus wordt gericht op een meisje dat wordt gedwongen in onverantwoord tempo volwassen te worden. Het is ook een razend knappe acteerprestatie van de debuterende Rachel Mwanza die met haar rol een Zilveren Beer in Berlijn won. Cinema die je niet onberoerd zal laten!

Sitelink: <http://www.imdb.com/title/tt1820488>