

# LES BARONS

DO 22/04

*Regie* Nabil Ben Yadir  
*Scenario* Nabil Ben Yadir, Laurent Brandenburger  
en Sébastien Fernandez



17:45  
20:10

## Prijs van de Jury Festival Marrakesh 2009,

FilmClub  
62

De regisseur van de succesrijke komedie Les Barons is Nabil Ben Yadir, een Brusselaar van Marokkaanse afkomst. Deze talentrijke autodidact verraste eenieder met een bijzonder origineel, boeiend en knap gedraaid autobiografisch relaas over Magrebijnse Belgen in Molenbeek. Dit keer geen zoveelste verhaal over geweld en armoede in een ghettowijk, integendeel. De zogenaamde baronnen zijn jongeren die bij gebrek aan werkgelegenheid er het beste van maken door zich op ludieke wijze af te zetten tegen 'alles en iedereen'. Het verhaal wordt verteld vanuit Hassan, die ervan droomt carrière te maken als stand-upcomedian. Zowel zijn vader, lijnbuschauffeur, als zijn beste vriend vinden dit maar niets. Dan ga je grappen maken over je familieleden en dat hoort niet. Buschauffeur worden zoals zijn vader, daar heeft Hassan evenwel geen zin in. Dan maar liever van het leven genieten als een baron? En met achten een BMW kopen en ermee rondtoeren? En nu en dan grappen maken over films, liggend tussen de groenten en het fruit van de lokale kruidenier? Tussen haakjes het personage van de kruidenier wordt door niemand minder vertolkt dan door Jan Declair, die voor de regisseur sinds hij Daens zag een 'monstre sacré' werd. Het ludieke anarchisme van de jongeren belet de regisseur niet een aantal taboes van zijn eigen gemeenschap door te prikken: de werkeloosheid, de maagdelijkheid, het racisme, het belang van de familie enz. En de baronnen zelf een spiegel voor te houden... Dynamisch in beeld gebracht en spontaan vertolkt bekleedt Les Barons nu al een unieke plaats in de geschiedenis van de Belgische film. Het succes van de film in binnen -en buitenland kan de gemeente Molenbeek, die al genoeg door de media in een negatief daglicht wordt geplaatst, slechts ten goede komen. Molenbeek herbergt trouwens nog meer talentrijke filmregisseurs van Marokkaanse origine... Niet te missen! (WdP) 'Een frisse kijk op integratie in onze hoofdstad!'

### Cast

**Nader Boussandel, Mourade Zeguendi, Jan Declair e.a.**

### Camera - Fotografie

**Danny Elsen**

### Muziek

**Imhotep (IAM) en Arno**

<b>België</b>
<b>2008</b>
<b>111min</b>
<b>Frans; Nederlands, Arabisch</b>
35mm
kleur

*Sitelink:* <http://www.imdb.com/title/tt1547638/>