

Donderdag 9 november 2006 om 17u45 en 20u10

CONGO RIVER, AU-DELÀ DES TÉNÈBRES



In deze intrigerende documentaire van Congo-kenner Thierry Michel (die we ons herinneren van *Mobutu, roi du Zaïre*) worden we gegidst van de monding tot aan de bron van het grootste rivierbekken ter wereld. Het wordt een zorgvuldig gemonteerde ontdekkingsstocht langs ongerept natuurschoon, kleurrijke volkeren en de feesten en ceremonies die het ritme van hun leven bepalen. Met archiefbeelden wordt tevens de alternatieve geschiedenis van Congo geschetst, de onherroepelijke schade die België heeft toegebracht aan de identiteit van het land. Het kwalitatief hoogstaande, nieuwe beeldmateriaal is een ode aan de ongewone schoonheid van de natuur, maar is als actueel document tevens een duidelijke en harde geschiedenisles die niemand mag missen. Filmclub 62 brengt deze film in het kader van het Multicultureel Vertelfestival, georganiseerd door de Integratiedienst en de 11.11.11-werkgroep Oostende.

Regie & scenario Thierry Michel
Muziek Lokua Kanza
België – Frankrijk 2005, 120 ‘