

# BREATH (SOOM)

DO  
18/09

*Regie* Kim Ki-duk  
*Scenario* Kim Ki-duk

17:45  
20:10

## Orient Express Section Special Jury Award op Fantasporto 2008 en Nominatie Gouden Palm

Spring, Summer, Fall, Winter and Spring (2003), Bin-Jip en The Bow (beide van 2005) maakten van de Zuid-Koreaanse regisseur Kim Ki-duk een van de succesvolste Oosterse cineasten in het Westen. Zijn recente film Breath was de openingsfilm van het Cinema Novo-festival 2008 in Brugge. Eens te meer een film met een rijke beeldtaal, die ingaat op de essentie van het leven van mensen onder elkaar. De titel 'adem' wijst op het leven, maar is ook gekoppeld aan de dood ('stikken'), een dualisme dat de filmmaker Zensgewijs evenwel verwerpt: 'Zwart en wit zijn voor mij identieke kleuren'. In een gevangenis wacht de ter dood veroordeelde Yin op zijn executie. Hij poogt herhaaldelijk zelfmoord te plegen. Via het t.v.-journaal wordt daarover bericht. Dit wekt de aandacht van Yeon op. Ze is een welstellende ceramiste en moeder van een lief dochttertje. Gefrustreerd door de ontrouw van haar man geraakt ze onder de indruk van wat de onbekende gevangene bezielt. Gefascineerd zelfs, zodat ze hem in de gevangenis gaat opzoeken. Het begin van een bevreedende passionele relatie... Deze kent vier seizoenen (Kim Ki-duk verwijst naar zijn film Spring, Summer, Fall), waarin Yeon aangepast de bezoekersruimte van de gevangenis kleurt. Breath is een intrigerende bioscoopervaring. Het winterseizoen wordt er mede geëvoceerd door een Koreaanse versie van Adamo's Tombe la neige. Laat je verrassen door dit kleurrijke eigenzinnige Breath !



FilmClub  
62

*Cast*  
**Cheng Chang, Jung-woo Ha,  
Ki-duk Kim, Ji-a Park, e.a.**

*Camera - Fotografie*  
**Jong-moo Sung**

*Muziek*

<b>Zuid-Korea</b>
<b>2007</b>
<b>84min</b>
<b>Koreaans</b>
35mm
kleur

*Sitelink:* <http://www.imdb.com/title/tt0901475>